

Kerkdiensten

De Kleine Kerk, Rijsstraatweg 129

De diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven.

Datum:	Voorganger:	Bijzonderheden:
20 september	ds. W.H. Brouwer	Startzondag
4 oktober	ds. W.H. Brouwer	
18 oktober	ds. W.H. Brouwer	
1 november	ds. W.H. Brouwer	Dankdag

Wereldwinkel

I.v.m. Corona is de Wereldwinkel gesloten

Kostersteam

Er is nog geen rooster voor de koster voor de komende diensten, maar bij iedere dienst zal een koster aanwezig zijn. U kunt informatie daarover vragen bij Piet Cleveringa – tel: 020 690 67 99 – email: p.cleveringa@kpnplanet.nl

Agenda:

Donderdag 3 september 20.15 uur	Kerkenraad
Zondag 20 september 10.00 uur	Startzondag
Dinsdag 6 oktober 20.00 uur	Gezamenlijke Kerkenraad met Diemen
Zondag 11 oktober 15.00 uur	St. Kleinoot Miniconcert 1
Donderdag 15 oktober 20.15 uur	Kerkenraad
Zondag 15 november 15.00 uur	St. Kleinoot: Miniconcert 2

Activiteiten beginnen om 20.00 uur, tenzij anders aangegeven

Alle bijeenkomsten vinden plaats in De Kleine Kerk en/of in de Aanbouw, achter de kerk.

Voor meer informatie: www.pknduivendrecht.nl en www.stichtingkleinoot.nl

Bijzonderheden bij de diensten

In de kerkenraadsvergadering van donderdag 3 september is besloten dat we op bescheiden wijze kerkdiensten gaan houden op zondagmorgen. Dat zal zijn op zondagen dat dominee Wim Brouwer in de dienst voorgaat. Er komen dus geen gastpredikanten in de komende maanden. Het zullen diensten zijn die aan de huidige situatie zijn aangepast. Het belangrijkste verschil is wel dat er niet gezongen mag worden. Dat zal voor veel mensen een gemis zijn maar de risico's zijn te groot. Uiteraard zal er gezocht worden naar een passende muzikale omlijsting.

Op zondagochtend 20 september zal de eerste dienst van het seizoen 2020 – 2021 in deze vorm gehouden worden. We hebben dit 'startzondag' genoemd, maar u zult begrijpen dat het geen startzondag oude stijl zal zijn: geen quiz na afloop en ook geen gezamenlijke maaltijd. De volgende zondagen ziet u op het voorblad van deze 'De Kleine Kerk voor allen' vermeld. Er is dus niet iedere zondag een dienst! U krijgt van tevoren nog een herinnering per email of met een briefje in de bus.

Behalve dat er niet gezongen mag worden zullen er ook geen collectes gehouden worden. Ook het koffie drinken na afloop behoort nog steeds niet tot de mogelijkheden, hoe jammer velen van u dat ook zullen vinden.

Er wordt geen gebruik gemaakt van een reserveringssysteem maar houdt u er rekening mee dat het aantal beschikbare plaatsen door de 1,5 meterregel, minder is dan u gewend bent. De verwachting is, dat er voor iedereen een plekje zal zijn maar in het ergste geval zou het kunnen voorkomen dat u geen toegang krijgt.

Er zal geregistreerd worden wie er aanwezig is, ten behoeve van het contactonderzoek, mocht dat nodig blijken.

Het verlaten van de kerk zal per rij gebeuren, vergelijkbaar met zoals dat wordt gedaan bij het avondmaal. U krijgt dus aangegeven wanneer u de kerk kunt verlaten. Dit om opstoppingen bij de uitgang te voorkomen. Onnodig om te zeggen dat ook het gebruikelijk afscheid nemen van predikant en liturg bij de uitgang achterwege moet blijven.

Wij vragen u ook om niet op het plein voor de kerk te blijven staan om bij te praten om opstoppingen te voorkomen. Bijpraten kan natuurlijk wel een paar meter verder op de stoep.

Onderstaand vindt u, ter herinnering, nog de voorschriften die toegespitst zijn op de huidige situatie. Zonder handhaving van deze regels is elke vorm van kerkactiviteit onverantwoord en dus onmogelijk.

- Blijf thuis als u zich niet lekker voelt, (verkoudheids) klachten vertoont en/of koorts heeft.
- Kom door de hoofdingang de kerk binnen
- De Aanbouw is gesloten.
- Toiletgebruik kan alleen in uiterst noodgeval.
- Houd uw jas bij u om ongewenste drukte bij de garderobe te voorkomen.
- Er is geen reserveringssysteem maar u wordt wel geregistreerd.
- Tijdens de vieringen wordt er niet gezongen noch worden er collectes gehouden.
- Wij vragen u om te allen tijde de verplichte 1,5 meter afstand in acht te nemen.
- U kunt plaatsnemen op één van de stoelen in de kerk. Deze staan op 1,5 meter afstand van elkaar.
- Het verlaten van de kerk gebeurt per rij en op aanwijzing van de koster. Houd ook hierbij de 1,5 meter in het oog.
- Er is geen gelegenheid om koffie of thee te drinken in de komende maanden.

Moe van Covid-19

In een samenleving waarin we gewend zijn dat de meeste dingen snel en efficiënt geregeld kunnen worden, valt het niet mee om in een situatie terecht te komen van onbestemd wachten 'tot het voorbij is'. De eerste maanden sinds de komst van het coronavirus waren nog wel te doen: hoewel met enige moeite, en mogelijk te traag, werden er in de maatschappij plannen en maatregelen ontwikkeld, waarmee we tot en met de zomer in elk geval een eind zouden kunnen komen. Het testen zou worden uitgebreid. Ziekenhuizen zouden van hun overbelasting worden bevrijd. Economische schade zou in veel gevallen opgevangen kunnen worden. Maar nu de zomer bijna voorbij is, wordt het toch weer wat lastiger: het aantal besmettingen neemt toe, en het is niet zeker of dit beperkt blijft, of dat het zich verder gaat uitbreiden. Juist die onzekerheid maakt het voor velen van ons moeilijk: je weet niet precies wat te verwachten en waarnaar uit te kijken.

Er zal nog veel gezegd en geschreven worden over wat dit mentaal met ons doet. Dat zal voor ieder van ons verschillend zijn: de ene mens kan makkelijker met deze onzekerheid omgaan dan de andere. Dat hangt niet alleen af van ons karakter en van onze levenservaring, maar ook van de situatie waarin we ons bevinden. Wie het risico loopt werk te verliezen, of door een toch al zwakke gezondheid extra voorzichtig moet zijn, kan het moeilijker hebben dan iemand die toch altijd al thuiswerkte. De komst van een vaccin zou een keerpunt kunnen zijn, en hoewel daar goede hoop op is, hebben we nog geen antwoord op de vraag of en wanneer dat gaat lukken. Intussen hebben velen van ons meer of minder last van vermoeidheid en depressieve gevoelens. Dat kan heel sluipend gaan: je wilt er niet aan, maar je merkt dat je minder energie hebt dan je gewend bent. En dat je veel energie

kwijt bent aan het steeds moeten bedenken hoe dingen georganiseerd moeten worden, van boodschappen doen tot familiebezoek.

Dit alles vraagt veel geduld en ik denk niet dat ik u help met de opmerking dat veertig jaar doelloos door de woestijn zwerven nog altijd ernstiger is. Toch valt er uit de Bijbel nog wel iets te leren over geduld en misschien kunnen we daar in de komende tijd eens bij stil staan. Het lange-termijn-karakter van het virus staat op gespannen voet met ons korte-termijn-denken. Juist het gevoel van veel mensen 'dat het nu maar eens voorbij moet zijn' kan weer ruimte geven aan de verspreiding van het virus. Voor nu is het van belang om voor onszelf te erkennen dat het een moeilijke en onzekere situatie is waarin we ons bevinden. Het virus is onzichtbaar en komt, tenzij wij of onze naasten ziek worden, alleen tot ons in de vorm van abstracte getallen. Op de vraag of we te voorzichtig zijn, of niet voorzichtig genoeg, kan niemand een antwoord geven.

Behalve erkennen dat het moeilijk is, kan het ons helpen om te proberen de tijd enigszins te ordenen. Dat kan door de tijd in stukjes te delen, en eerst alleen te kijken naar de komende paar maanden. Daarna zullen we waarschijnlijk meer weten over de ontwikkeling van vaccins en medicatie en kunnen we de situatie opnieuw bekijken en aan het volgende 'stukje tijd' beginnen.

Als we alleen kijken naar de komende maanden kunnen we vervolgens bedenken wat we in die periode gegeven de omstandigheden willen doen en laten en hoe we onze tijd het beste kunnen besteden. Wat kunnen we doen, hoe kunnen we met anderen in contact blijven (familie, vrienden, de kerk) hoe kunnen we fysiek in conditie blijven, welke zaken willen we in elk geval geregeld hebben, et cetera. Bewust onze tijd op een nieuwe manier inrichten, aangepast aan de moeilijke situatie waarin we ons bevinden, zou ons mentaal weer enige rust en kracht kunnen geven.

Dit geldt voor ons persoonlijk leven, maar ook voor het leven van de gemeente. Hoe kunnen we in de komende tijd gemeente zijn, met alle beperkingen die er zijn? Kunnen we toch wegen vinden om met elkaar in verbinding te blijven en kunnen we toch bezig blijven met wat te maken heeft met het geloof van Jezus Christus en de wijsheid van God? Voorzichtig zal er in de komende tijd begonnen worden met het houden van korte diensten. In de loop van het seizoen zal er mogelijk ook op het gebied van 'Vorming en toerusting' iets worden opgezet. De onderlinge verbondenheid zullen we intussen proberen te onderhouden via dit kerkblad en via e-mail en telefoon. Ik wens u voor de komende tijd alle kracht, moed, en vrede die u nodig hebt, in geloof, hoop en liefde.

ds. Wim Brouwer

Diaconie

Diaconale collectes in Coronatijd

Anders dan we eerder hoopten en verwachtten ziet er het nu naar uit dat de beperkingen die de Covid 19 pandemie ons oplegt het aantal actuele kerkdiensten voorlopig nog sterk zal reduceren waarbij bovendien het houden van collectes tijdens de dienst niet is toegestaan. We moeten er dus vanuit gaan dat de werving van gelden via collectes en de toekenning daarvan aan de beoogde doelen de komende maanden nog niet op de normale wijze kan plaats vinden. De werkgroep Diaconie gaat er daarom vanuit dat de gang van zaken van de laatste maanden tenminste tot het einde van het jaar zal moeten worden voortgezet. Kort samengevat komt deze erop neer dat u in de afgelopen maanden via "De Kleine Kerk voor allen" bent opgeroepen een bedrag over te maken dat we over de diaconale doelen, waarvoor in de periode maart t/m augustus gecollecteerd zou zijn, zouden kunnen verdelen. Uw ruime steun aangevuld met een bedrag uit de algemene middelen van de Diaconie heeft het mogelijk gemaakt om aan alle in het collecterooster voor die periode genoemde doelen een bedrag van €60,- beschikbaar te stellen. Bovendien werd uit het Rampenfonds € 400,- bijgedragen aan de nationale geldinzameling voor de inwoners van het door explosies verwoeste Beirut.

De werkgroep is voornemens om indien uw vrijgevigheid dit toelaat deze handelwijze tenminste tot het einde van het jaar voort te zetten en doet een beroep op de leden en vrienden van onze kerkgemeenschap hieraan één of meer bijdragen te willen leveren. Hieronder geven wij u een lijstje van de doelen waarvoor in deze periode zou zijn gecollecteerd:

6-9-2020	Leprazending
13-9-2020	Medair
20-9-2020	Mercy Ships
27-9-2020	Individ. Noodfonds
4-10-2020	Tear
11-10-2020	Timon
18-10-2020	Stap Verder
25-10-2020	World Vision
1-11-2020	ZOA
8-11-2020	Harriët Tubmanhuis
15-11-2020	Bootvluchtelingen
22-11-2020	Rampenfonds
29-11-2020	Voedselbank Diemen
6-12-2020	Stoelenproject
13-12-2020	Heifer
20-12-2020	Het Passion
24-12-2020	Vluchtelingenwerk
25-12-2020	SOS Kinderdorpen
29-12-2020	Solidaridad

De Werkgroep Diaconie zou graag aan de 17 externe doelen in deze lijst een bedrag van €60,-- overmaken en doet daarom een beroep op u dit via een gift mogelijk te maken. Deze gift kunt u overmaken op IBAN rekening nr. NL92 INGB 0000 0515 956 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Duivendrecht met vermelding van najaarscollecte of als contant geld

in een enveloppe in de brievenbus van de fam. Bouman, In de Korenmolen 17, 1115 GN Duivendrecht. Hartelijk Dank.

Dankdag viering en de fruitactie

Op zondag 1 november a.s. vieren we de dankdag voor gewas en arbeid. In deze moeilijke en onzekere tijden is het extra belangrijk om naar elkaar om te zien. We willen onze jaarlijkse fruitactie daarom graag door laten gaan. Het fruit zal gebracht worden naar mensen zonder papieren in het Harriet Tubmanhuis en het Jeanette Noëlhuis, voor wie de levensomstandigheden in deze coronatijden alleen maar zwaarder zijn geworden. Voor hen is vers fruit een luxe die ze zich niet vaak kunnen permitteren.

De actie zal wel iets anders verlopen dan normaal. We willen u vragen om het fruit NIET mee te nemen naar de kerkdienst, maar op de zaterdag voorafgaand aan de dienst naar de kerk te brengen. We voorkomen hiermee ongewenste drukte op zondagmorgen bij de ingang van de kerk.

U kunt het fruit de dag van tevoren inleveren:

**Zaterdag 31 oktober van 15:00 tot 17:00 uur
in de kerkzaal**

Of u kunt een gift overmaken zodat wij hiervoor fruit kunnen kopen:

IBAN rekening nr. NL92 INGB 0000 0515 956
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Duivendrecht

Het liefst ontvangen we fruit dat goed houdbaar is, zoals bijvoorbeeld:

- Appels
- Mandarijnen
- Mango's (niet te rijp)
- Ananas
- Kiwi's
- Sinaasappels
- Noten
- Dadels
- Peren
- Bananen
- Vijgen

Met vriendelijke groeten, namens de Diaconie,

Esther Nolte

Tel: 020 – 6000836

Email: nolte001@hetnet.nl

Financiën en beheer

Ook al ligt het kerkenwerk vrijwel stil, wij zijn wel druk met onderhoud: het geplande werk van juni is verschoven naar september. Vanaf 23 september wordt achterstallig onderhoud verricht aan beide dakkapellen en de klokkentoren.

Dat vereist een heel hoge steiger en een hoogwerker. Om die steiger te kunnen plaatsen moest er veel gesnoeid worden in de kerktuin.



Natuurlijk kost dat veel geld maar langer uitstel werd ons door deskundigen afgeraden. Sinds enkele jaren zijn wij een Gemeentelijk Monument en wij hebben bij de Gemeente een aanvraag ingediend voor een subsidie.

Nu de kerkdiensten al langere tijd stilliggen missen de kerkrentmeester de opbrengsten van de collecten voor de kerkelijke doeleinden. Ook de inkomsten uit verhuur liggen al langere tijd stil.

Wilt u uw kerk in deze tijd steunen dan kunt u uw bijdrage overmaken naar

**Rekening nummer NL98 INGB 0000051703
t.n.v. Protestantse gemeente Duivendrecht**

Van harte aanbevolen en in de afgelopen maanden hebben al enige gemeenteleden een bedrag overgemaakt waarvoor onze hartelijke dank.

Peter van Leeuwen

Jan Peter van der Does

Muziek in De Kleine Kerk

Al tien seizoenen lang organiseert Stichting Kleinoot concerten in De Kleine Kerk. We zijn begonnen in oktober 2009 met een concert van het koor Capella Vocale uit Leiden. Dit koor heeft inmiddels drie keer opgetreden in De Kleine Kerk. De eerste jaren hadden we als vaste basis het Zilverschoon Collectief, het strijkkwartet van Lorna Glover. Stichting Kleinoot heeft veel aan hen te danken, want deze topmusici trokken veel publiek en brachten een afwisselend programma. Inmiddels is het Zilverschoon Collectief als kwartet gestopt, wat nog altijd jammer is.

Daarnaast hadden we soms ook beroemdheden op het programma staan, zoals Jan Terlouw, onder andere als Haydn, samen met het Orion Ensemble, Helmert Woudenberg met diverse solotoneelvoorstellingen en natuurlijk het Dudok Kwartet. In dit kwartet speelt een vroegere leerling van Lorna Glover, Marleen Wester. Het Dudok Kwartet is inmiddels een internationaal vermaard ensemble dat al vele prijzen heeft gewonnen.

Verder hadden we vanaf 2011 het jaarlijkse Poëziefestival. Het zal de vraag zijn of dit festival in voorjaar 2021 het tienjarig jubileum zal kunnen vieren.

Ondanks allerlei belemmerende maatregelen wil Stichting Kleinoot proberen het komende seizoen toch weer muziek te laten klinken in De Kleine Kerk. We hebben daartoe contact met het Conservatorium van Amsterdam. Het conservatorium leidt jonge toptalenten op tot musici van de toekomst. De weg naar het podium is lang en intensief. Het conservatorium steunt de studenten daarbij door het meezoeken naar podia waar zij ervaring op kunnen doen. In overleg en samenwerking met het conservatorium zullen in het komende najaar jonge musici een concert geven in De Kleine Kerk. Het zijn allemaal studenten die in de laatste fase van hun masterstudie zitten en vooral podiumervaring op moeten doen. Dat onderdeel is door Corona extra moeilijk nu veel theaters, concertzalen en kerken gesloten zijn. Wij zijn daarom erg blij dat De Kleine Kerk als mini-podium mag fungeren voor deze jonge mensen. Juist door de kleinschaligheid is een concert met 30 bezoekers maximaal een goede gelegenheid om ervaring op te doen. We staan garant voor de kwaliteit en deskundigheid van de musici. Omdat ook de musici rekening moeten houden met de 1,5 meter richtlijn, zal steeds een solo musicus of een duo optreden. Voor het komende najaar zijn de volgende concerten vastgelegd:

Zondagmiddag 11 oktober	Programma nog niet bekend
Zondagmiddag 15 november	Programma nog niet bekend
Zondagmiddag 13 december.	Programma nog niet bekend

De concerten beginnen om 15.00 uur en duren ongeveer een uur. Er is geen pauze en helaas ook geen gelegenheid voor een drankje na afloop. De prijs van de concerten is daarop aangepast en bedraagt € 10 per concert.

Voraf reserveren en betalen is verplicht.

Dat kan via de website www.stichtingkleinoot.nl of telefonisch op 020-4160181 mob 06-50251802, of per email activiteiten@stichtingkleinoot.nl; zie website voor meer informatie. Contant betalen bij de ingang is helaas niet mogelijk.

Alzheimercafé Amsterdam-Oost / Diemen / Ouder-Amstel

Het Alzheimercafé hoopt in dit seizoen weer te beginnen met maandelijkse bijeenkomsten, waarbij we de richtlijnen van het RIVM zullen volgen. In september is er nog geen bijeenkomst gepland, maar wel in oktober, november en december. We adviseren om op de website van Alzheimer Amsterdam enige tijd van tevoren te kijken of de bijeenkomsten inderdaad doorgaan. (<https://alzheimeramsterdam.nl/>)

Programma najaar 2020

Dinsdag 13 oktober: Dementie en pijn

Voor mensen met dementie in een verder gevorderd stadium, is het moeilijk aan te geven of zij lichamelijke pijn ervaren. Doordat het uiten in zowel gesproken taal als lichaamstaal steeds ingewikkelder wordt, kan dit veel frustratie en verdriet opleveren. Gelukkig is hier vanuit de wetenschap steeds meer aandacht voor: hoe kunnen we pijn toch meten zodat we deze mensen zo goed mogelijk kunnen helpen?

Helen Korving is promovendus bij de VU en doet onderzoek naar dit onderwerp. Vanavond komt zij ons vertellen over haar bevindingen.

Dinsdag 10 november: Muziek beweegt en verstillt - over de werking van muziektherapie

Dat muziek een bijzonder helend vermogen heeft bij mensen met dementie, is ons inmiddels bekend. En natuurlijk niet alleen voor mensen met dementie. Vanavond gaan wij dit allemaal ervaren. Muziektherapeute Cornelia Wiemers van Crescenda, neemt ons mee in een interactieve avond waarin we met elkaar zowel de verstillende als de activerende werking van muziek ervaren.

Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen die op de één of andere manier te maken hebben met dementie: mensen met dementie en hun partners, familie en bekenden, verzorgenden en hulpverleners en andere geïnteresseerden.

Elke tweede dinsdag van de maand vindt een café-avond plaats (behalve in juli en augustus), waarin iedere keer een ander thema wordt besproken en ruimte is voor ontmoeting met anderen en uitwisseling van ervaringen.

Locatie: Grand Café Frankendael, Middenweg 116, Amsterdam – Oost

Het Alzheimer Café is open vanaf 19:30 uur. Het programma begint om 20:00 uur en is rond 21:30 uur afgelopen. De toegang is gratis!

Meer informatie?

Ouder-Amstel: Ans Baard, tel. 020 699 40 97, E-mail: ansbaard@hotmail.com

Het Alzheimer Café Diemen, Ouder- Amstel, Amsterdam – Oost is een activiteit van: Buurtzorg, Cordaan, Dynamo, PCOB afd. Diemen, MaDi, en Zonnehuisgroep Amstelland.

Protestantse Gemeente te Duivendrecht

www.pknduivendrecht.nl

ADRESSEN

Predikant: ds. W.H. Brouwer, Waddenland 27, 1115 XC 06 30 21 47 71

KERKENRAAD EN WERKGROEPEN

Voorzitter: dhr. M. Nolte, Haverstede 8, 1112 HT Diemen 020 600 08 36

Scriba: mw. B. Schutte, Michaelplein 138, 1115 CN 020 695 74 03

College van

kerkrentmeesters: dhr. J.P. van der Does, In de Korenmolen 30C, 1115 GP 06 51 38 94 54

Diaconie (secr.): dhr. L.N. Bouman, In de Korenmolen 17, 1115 GN 020 416 01 80

Eredienst en V&T: mw. G. Bouman, In de Korenmolen 17, 1115 GN 020 416 01 81

Kerkelijk bureau: dhr. J.P. van der Does, In de Korenmolen 30C, 1115 GP 06 51 38 94 54

OVERIGE ADRESSEN:

Contact organisten: mw. G. Bouman, In de Korenmolen 17, 1115 GN 020 416 01 81

Wereldwinkel: mw. M. Ek, Abeelstraat 15, 1115 GW 020 416 11 35

De Aanbouw: (achter de kerk) Rijksstraatweg 129, 1115 AP 020 690 88 79

Beheerder:

(ook voor inlichtingen
over verhuur van kerk
en/of Aanbouw)

dhr. P. van Leeuwen, Rijksstraatweg 71, 1115 AJ 020 695 42 89

of: 06 21 17 19 45

BANKREKENINGNUMMERS

Diaconie: NL92 INGB 0000515956 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Duivendrecht

Kerk: NL98 INGB 0000051703 t.n.v. Protestantse gemeente Duivendrecht

Graag duidelijk het doel van uw betaling vermelden, bijvoorbeeld
'vrijwillige bijdrage', 'collectebonnen', 'De Kleine Kerk voor Allen'

Redactie: ds. W.H. Brouwer, e-mail: whbrouwer@planet.nl 06 30 21 47 71

dhr. P. Cleveringa, e-mail: p.cleveringa@kpnmail.nl 020 690 67 99

mw. N. Schutte, e-mail: nora.ejm.schutte@gmail.com 020 699 80 90

mw. G. Bouman, e-mail: boumanad@planet.nl 020 416 01 81

Verspreiding: dhr. C. Schröder, e-mail: c.schroder1@upcmail.nl 06 22 12 09 82

Als u "De Kleine Kerk voor allen" digitaal wilt ontvangen, stuur dan een e-mail naar:
whbrouwer@planet.nl