

## Kerkdiensten

**De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129**

De diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven.

**Datum:                      Voorganger:                      Bijzonderheden:**

3 juli	ds. W.H. Brouwer	
10 juli	Geen dienst	
17 juli	ds. W.H. Brouwer	
24 juli	Geen dienst	
31 juli	Morgengebed	
7 augustus	ds. S. Lamsma	
14 augustus	Geen dienst	
21 augustus	ds. R. van Osnabrugge	
28 augustus	Geen dienst	

4 september	ds. W.H. Brouwer	Heilig Avondmaal
11 september	Geen dienst	
18 september	ds. W.H. Brouwer	Startzondag

Op de zondagen dat er geen kerkdiensten worden gehouden, zal de kerk open zijn om elkaar te ontmoeten voor een goed gesprek met een kop koffie of een gesprek met een thema.

Dit zal plaatsvinden op de volgende zondagen:

10 juli	Gesprek met koffie
14 augustus	Koffie met Thema

### Kostersteam

Er is geen rooster voor de koster voor de komende diensten, maar bij iedere dienst zal een koster aanwezig zijn. U kunt informatie daarover vragen bij  
Piet Cleveringa – tel: 020 690 67 99 – email: [p.cleveringa@kpnplanet.nl](mailto:p.cleveringa@kpnplanet.nl).

## Agenda:

Donderdag 1 september

Kerkenraad

Donderdag 29 september

Königskinder: opera-bespreking

*Activiteiten beginnen om 20.00 uur, tenzij anders aangegeven*

*Alle bijeenkomsten vinden plaats in De Kleine Kerk en/of in de Aanbouw, achter de kerk.*

## Bij dit kerkblad

- De kerk is open op zondagen dat er geen eredienst is voor een gesprek met koffie vanaf 10.00 uur. Deze vrij inloop bijeenkomsten worden afgewisseld met ochtenden met een gesprek over een bepaald thema (zie pag.5). Deze themabijeenkomsten zullen om 10.00 uur beginnen.  
Zie het schema op het voorblad van deze krant.

## Bij de diensten

Met de dienst van 19 juni, met een viering van het Heilig Avondmaal, een quiz over 'graan en brood' in de Bijbel en een afsluitende lunch, sloten we, met dank aan alle medewerkers, het seizoen af, waarin we met enkele onderbrekingen vanwege de corona-epidemie toch veel hebben kunnen realiseren. Ook wordt er weer volop gezongen in de diensten, zo nu en dan afgewisseld door te beluisteren muziek. Meestal wordt de beamer gebruikt, ook voor beeldmateriaal, en gebruiken we weer de liedboeken uit de kerk. Omdat er nu vaak gelezen wordt uit de herziene Nieuwe Bijbelvertaling (NBV21) worden de lezingen geprojecteerd, of, als er een liturgieboekje is, daarin afgedrukt.

Op 3 en 17 juli zullen we lezen uit het boek Handelingen, over bezoeken van Paulus aan Korinthe en Caesarea.

Op 31 juli, de vijfde zondag van die maand, is er een Morgengebed, geleid door Gerie Bouman.

In mijn vakantieperiode zullen de diensten geleid worden door twee vertrouwde gastpredikanten: op 7 augustus gaat ds. S. Lamsma voor in de dienst, op 21 augustus gevolgd door ds. R. van Osnabrugge.

Zelf sta ik dan weer op het rooster voor zondag 4 september, waarop we het Heilig Avondmaal zullen vieren. Twee weken later, op 18 september, is het 'Startzondag', waarover meer in het volgende kerkblad.

ds. Wim Brouwer

## Nadenken over de oorlog in Oekraïne

'Kerk en Vrede' is, zoals op hun website staat te lezen, "een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties."

Onlangs publiceerde 'Kerk en vrede' een open brief, waarin zij zich kritisch uit over de reactie van het 'Westen' op de oorlog in Oekraïne. Hieronder volgt de tekst van deze brief:

### **Open brief**

#### **Voor het te laat is**

*Rusland heeft Oekraïne overvallen. De verontwaardiging daarover is terecht. De beelden van wat de oorlog aanricht spreken boekdelen. Dat Poetin het internationale recht aan zijn laars lapt staat buiten kijf. Maar deze oorlog komt niet uit de lucht vallen. Poetin maakte al lange tijd duidelijk dat een NAVO-lidmaatschap voor hem de rode lijn is die niet ongestraft mocht worden overschreden. Het Westen bleef echter categorisch weigeren Poetin tegemoet te komen.*

*Wat ons zorgen baart is dat het antwoord van het Westen op de oorlog niet is uit alle macht te proberen de oorlogvoerende partijen zo snel mogelijk tot een akkoord te bewegen maar: bewapenen en nog eens bewapenen. Dat heet dan steun aan het heldhaftige Oekraïense volk maar betekent wel dat de oorlog voortduurt met alles wat daar aan verschrikkingen bij hoort. Onduidelijk is of het Westen nog een idee heeft waar de oorlog eindigt. Tot de laatste Oekraïener gesneuveld is? Of tot Oekraïne de oorlog gewonnen heeft? Wat moeten wij ons daar precies bij voorstellen?*

*Wat ons ook zorgen baart is dat de inzet van de oorlog intussen niet meer een lokale oorlog tussen Rusland en Oekraïne is maar, zoals onze minister van buitenlandse zaken Hoekstra onlangs verklaarde, tussen twee ideologieën, een krachtmeting tussen democratie en autocratie. Als dat zo is, dan is Rusland – en hetzelfde geldt voor het eveneens autocratische China - geen onderhandelingspartner meer. Dan is het alleen nog maar de vijand die verslagen moet worden. Dan is de oorlog, ook als die in Oekraïne beëindigd wordt, in feite nooit voorbij. En dat in een wereld die juist is aangewezen op samenwerking, willen wij de globale crises, klimaat en armoede, nog kunnen oplossen.*

*Wij roepen de Europese politiek op: keer terug van de heilloze weg van het bewapenen van Oekraïne en het verder isoleren van Rusland. Voorkom een totale, uitzichtloze oorlog in Europa voor het te laat is!*

*Pinksteren 2022*

Voor zover mij bekend is er in de publiciteit weinig aandacht aan deze brief gegeven en ook op de website van de PKN kwam ik er niets over tegen. Los van de vraag wat we van deze brief vinden, geeft dat wel te denken: hebben we er ons al bij neergelegd dat er een onoplosbaar conflict bestaat tussen 'West' en 'Oost' en steunen we, al dan niet stilzwijgend, elke militaire inspanning die 'West' verdedigt? Is er nog ruimte voor nuanceringen en kritische geluiden? Kunnen we alleen nog maar in goed-fout-schema's denken, waarbij wij altijd aan de goede kant zitten en we de ander tot vijand verklaren? Persoonlijk twijfel ik eraan, met veel anderen, of de dreiging van de uitbreiding van de NAVO, door Kerk en Vrede als een reden genoemd van deze oorlog, de diepste reden is van de oorlog die Rusland

tegen Oekraïne begonnen is. (Maar in het algemeen is het Westen wel erg gretig geweest om de invloedssfeer in Oost-Europa uit te breiden, zij het meestal met instemming van de betreffende landen.) De diepste reden kan ook de angst van het Kremlin zijn om de macht kwijt te raken in een land dat omringd wordt door landen die langzamerhand democratischer worden en economische beter presteren. Economische problemen en klimaatverandering kunnen ook tot de conclusie geleid hebben dat men Oekraïne nodig heeft om zich economisch te versterken. De enorme graanproductie van Oekraïne speelt daarbij een grote rol. Beroofde Stalin het land ook al niet van zijn graan, zodanig dat er hongersnood uitbrak in Oekraïne? Hoe dan ook, niemand die precies weet waarom besloten werd tot deze verschrikkelijke oorlog.

Waar ik me zorgen over maak, is dat veel politici en ook anderen niet het accent leggen op het feit hoe erg dit is, en dat er een einde aan moet komen, en dat er vrede moet komen, maar zich vooral uitdrukken in termen als 'we moeten Rusland verzwakken' en 'afsluiten van de wereld'. Daarmee geven we het Kremlin de argumenten in handen waarom ze meenden deze 'speciale operatie' te starten. We zeggen dan dat we inderdaad een bedreiging voor Rusland zijn, en dat ook willen zijn. Dat lijkt me inderdaad een heilloze weg, die ook voorbijgaat aan het feit dat het Kremlin zich ook tegen de eigen bevolking richt en Rusland zelf grote schade toebrengt.

Het versterken van de eigen verdediging lijkt me een realistisch plan van de NAVO, maar het moet wel een verdediging blijven. Meegaan in de mythe van de onvermijdelijkheid van een conflict tussen 'Oost' en 'West' en daarin een agressieve houding aannemen, zal ons uiteindelijk net zo schuldig kunnen maken als het Kremlin nu al is aan de vele slachtoffers ten gevolge van de oorlog in Oekraïne. Daarom zie ik meer in de voorzichtige houding van Scholz en Macron, dan in de stoere taal van de Britse regeringsleiders en, zo af en toe, onze eigen regering. Dat Scholz en Macron hiervoor veel kritiek ontvangen, vind ik een slecht teken. We hoeven het op veel punten niet met hun politiek eens te zijn, maar dom zijn ze niet, en ook niet naïef: ze weten heel goed met wie ze te maken hebben in het Kremlin. Maar ze weten ook dat je deze strijd niet wint door alle wegen naar een oplossing af te snijden en alleen maar aan te sturen op de vernedering van Rusland.

Ik vind het goed dat Kerk en Vrede deze open brief heeft geschreven, al is de hele situatie voor mijn gevoel ingewikkelder dan zij in de brief voorstelt. De kerken zouden zich meer met deze vragen moeten bezighouden en zich niet stil moeten houden. De situatie is te ingewikkeld om te verwachten dat we het allemaal met elkaar eens zijn, maar er moet wel over nagedacht en over gesproken kunnen worden of de gemaakte keuzes in de politiek onvermijdelijk zijn, of dat er ook andere wegen zijn die de gerechtigheid en de vrede kunnen dienen.

Dona nobis pacem.

ds. Wim Brouwer

## Vakantie

Van 29 juli tot en met 28 augustus ben ik met vakantie. In dringende gevallen kunt u contact opnemen met Brigitte Schutte, tel. 020 695 74 03 of 06 46 69 60 47.

## Koffie met Thema: Vrouwen in de Bijbel

In de periode tot de zomer zullen op zondagmorgen drie themabijeenkomsten plaats vinden in De Aanbouw. De bijeenkomsten beginnen om 10.00 uur. Met een kopje koffie erbij gaan we in gesprek over een bijbelverhaal waarin een 'bijzondere vrouw' de hoofdrol speelt.

De eerste bijeenkomst is geweest op zondag 10 april. Met acht bezoekers hebben we gesproken over de rol van Eva in het scheppingsverhaal. Ook is er aandacht besteed aan de vele scheppingsverhalen die in diverse culturen en religies te vinden zijn.

Op zondag 8 mei stonden we stil bij een verhaal uit Handelingen 16 over de purperverkoopster Lydia, die Paulus ontmoet op één van zijn reizen. Lydia verkocht textielverf (purper) in de stad Tyatira, zo staat het over haar geschreven. Lydia is een echte zakenvrouw. Maar zij maakt in haar leven ruimte voor een zoektocht naar meer dan het gewone. Daarnaast is zij gastvrij en ontvangt Paulus en Silas bij haar thuis.

Op zondag 14 augustus staan we stil bij de geschiedenis van Ester, een vrouw met lef. Ze komt radicaal in actie. Van een volgzaam meisje verandert zij in een zelfbewuste koningin, die de strijd aanbindt met het onrecht en haar volk redt van de ondergang.

Gespreksleiding: Gerie Bouman en Jos Michielsen

## Opbrengst Deeldoosjes

De deeldoosjesactie van de Veertigdagentijd heeft een fantastisch mooi bedrag opgeleverd:

**€ 389,62**

Het ingezamelde geld wordt geschonken aan stichting Jarige Job ([www.stichtingjarigejob.nl](http://www.stichtingjarigejob.nl)). De stichting helpt kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren omdat er thuis geen geld voor is. Zij voorzien gezinnen van verjaardagsboxen die alles bevatten voor het vieren van een onvergetelijke verjaardag, thuis en op school.

Allen veel dank voor het vullen van de deeldoosjes!

Met een groet namens de diaconie,

Esther Nolte

## Diaconale collectes in juli en augustus 2022

Voor de uitvoering van de collectes is van belang dat wegens de goede ervaringen met de girale geldinzameling is besloten deze voor onbepaalde tijd te handhaven. Daarnaast is de fysieke collecte terug gekeerd, maar wel in een andere vorm dan voorheen. De rondgang met de collectezakken is definitief afgeschaft en vervangen door opstelling van twee van een opschrift voorziene zakken waarin U uw giften voor Kerk en Diaconie afzonderlijk kunt deponeren. Aan de wijze van behandeling van uw girale overmaking verandert niets. Er staan twee bankrekeningen voor open. Voor een bijdrage aan de onkosten van de kerkgemeente gebruikt u de bankrekening van de Protestantse gemeente Duivendrecht, IBAN NL98 INGB 0000051703 en voor de diaconale doelen die van de Diaconie Protestantse gemeente Duivendrecht, nummer NL92 INGB 00000515956. Bij dit laatste kunt u het specifieke doel van uw gift aangeven. Als u alleen "collectes" vermeldt wordt Uw bijdrage gelijk verdeeld over alle hier besproken doelen. Als u de besteding van uw geld tot één specifiek doel wilt beperken kunt u dit bij de overschrijving kenbaar maken en dan wordt het complete bedrag van uw storting aan het betreffende doel toegezonden.

In de maanden juli en augustus zijn de collectes bestemd voor de volgende doelen:

3 juli	Werkgroep Diaconie
17 juli	Leprazending
31 juli	See You (v.h.Light for the World)
7 augustus	Red een Kind
21 augustus	Heifer

Hieronder geef ik van elke genoemde doelgroep kort aan op welke maatschappelijke problemen de instelling zich wil richten en waar op internet meer informatie over deze organisatie te vinden is:

**Leprazending** is een internationale christelijke organisatie die wereldwijd lepra bestrijdt. Leprapatiënten worden vaak gediscrimineerd en buitengesloten. Leprazending wil juist deze mensen medisch, sociaal en geestelijk bijstaan. Vanuit een internationale organisatie The Leprosy Mission met 31 partnerlanden, wordt aan leprapatiënten een nieuw leven aangeboden: medische hulp wordt verleend, vakopleidingen gegeven, microkredieten verstrekt en er wordt geïnvesteerd in voorlichting en onderzoek. Inmiddels heeft de organisatie meer dan 140 jaar ervaring in dit werk.

Leprazending heeft ruim tweeduizend nationale en internationale veldwerkers en werkt nauw samen met gemeenschappen, kerken, plaatselijke overheden en andere ontwikkelingsorganisaties. Meer info over het werk van deze internationale organisatie:

< <https://www.leprazending.nl/over-leprazending> > .

**See You.** Per 1 januari 2021 heeft Light for the World Nederland afscheid genomen van de internationale organisatie Light for the World, en haar naam veranderd in See You. De organisatie zegt hier het volgende over: "Doordat we buiten Light for the World verder gaan, kunnen we nog meer vanuit onze christelijke waarden werken, dichterbij de mensen in de projecten staan en persoonlijker betrokken zijn bij onze partners in Afrika, Azië en Nederland. Daarnaast biedt het de kans om onszelf eenvoudiger en flexibeler te organiseren. Hierdoor

kunnen we de komende jaren nog meer impact realiseren via projecten voor oogzorg en inclusie van mensen met een handicap”.

Meer info over de doelen van de nieuwe stichting:

< <https://gidsnalatenschap.nl/light-world-nederland-wordt-seeyou>>.

**Red een Kind** is een christelijke, internationale ontwikkelingsorganisatie, in 1968 opgericht in Nederland. Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede, hun familie en hun hele omgeving. Op dit moment richt de strijd zich tegen armoede in Kenia, Burundi, Malawi, Oeganda, Rwanda, Zuid-Soedan, Congo (DRC) en India. De christelijke identiteit komt op verschillende manieren in het werk tot uiting :medewerkers werken vanuit een christelijke overtuiging, er wordt samengewerkt met lokale kerken en christelijke partnerorganisaties, bij het overdragen van kennis in trainingen wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van Bijbelverzen of christelijke voorbeelden Voor meer info zie:< <https://www.redeenkind.nl/>>.

**Heifer Nederland** is een zelfstandige ontwikkelingsorganisatie die deel uitmaakt van het [internationale Heifer netwerk](#), dat in 1944 is gestart met de bestrijding van honger en armoede door het stimuleren van duurzame veehouderij. Door samen te werken met arme boerengezinnen en het structureel verbeteren van hun voeding en inkomen worden veerkrachtige gemeenschappen tot stand gebracht die de lokale economieën stimuleren en bijdragen aan de regionale voedselvoorziening. Nog steeds gaan ruim **800 miljoen** mensen iedere dag met honger naar bed. Een groot deel van deze mensen woont op het platteland en is afhankelijk van de landbouw. De boerengezinnen met wie de organisatie samenwerkt gaan de uitdaging aan om de productiviteit van hun vee – melk, eieren, vlees – en hun land te verbeteren. Hoe ze dat doen? Door in groepsverband trainingen te volgen over kringlooplandbouw, door waterputten op te knappen en te onderhouden, door duurzaam om te gaan met het land en door goed vee en gebruik van goede zaden om meerdere gewassen te verbouwen. Zo hebben ze niet alleen voldoende te eten, maar ook een gevarieerde maaltijd. Voor meer info zie: < <https://www.heifer.nl/eten-van-het-land/>>.

Met dank voor uw bijdrage,  
Lennart Bouman, Werkgroep Diaconie.

Lennart Bouman, Werkgroep Diaconie.

## Vorming en toerusting

Bij alle onzekerheden van deze tijd, zowel wat betreft de ontwikkeling van de corona-epidemie als die van de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan, hopen we vanaf september weer een volledig seizoenprogramma te kunnen organiseren, met lezingen, bezinningsavonden, concerten van de Stichting Kleinoot en andere activiteiten. In het afgelopen voorjaar hebben we gelukkig al weer het een en ander kunnen realiseren, zoals de al twee keer eerder uitgestelde avond over Mahlers 'Das Lied von der Erde'. Eerder was er een avond over de Afro-Amerikaanse componist Florence Price en hebben we twee films kunnen zien en bespreken: 'Captain Fantastic' en 'Homecoming (1945)'. In het najaar zagen we nog de film 'Hidden Figures' en bespraken we de 'Missa Solemnis' van Ludwig van Beethoven en was prof. Anton Wessels te gast om te spreken over zijn meest recente boek: 'De Grande Finale'.

Aan het programma voor het nieuwe seizoen wordt nog gewerkt, maar het zal in elk geval een afwisselend geheel worden. Vast een greep uit ons voorgenomen programma: er zal aandacht zijn voor het leven en werk van twee theologen, Dorothee Sölle (1929 – 2003) en Miroslav Volf (\*1956). Er komen besprekingen van twee sprookjesopera's: 'Königskinder' van Engelbert Humperdinck wordt (in oktober door de Nationale Opera uitgevoerd) en 'The Snow Queen' van Hans Abrahamsen, een verbeelding en verklanking van het gelijknamige sprookje van Hans Christian Andersen. Verder onder meer een avond over muziek van de Oekraïense componist Valentyn Silvestrov (\*1937) die onlangs de aandacht trok met zijn 'Prayer for Ukraine'. In de dienst van 19 juni hoorden we zijn zetting van het 'Onze Vader'.

De betekenis van de Griekse mythe van Prometheus, die het vuur stal van de goden en aan de mensen gaf, zal aan de hand van muziek, beeldende kunst, literatuur, filosofie en theologie uit verleden en heden worden besproken. In het verlengde hiervan zal het poëziefestival in het voorjaar in het teken van het thema 'vuur' staan.

Voor velen is ook het ontwikkelen van Artificiële (kunstmatige) Intelligentie (AI) een voorbeeld van 'spelen met vuur'. Over de morele en ethische aspecten van AI hopen we in het voorjaar een informatie- en debatavond te houden.

Ook zullen we weer een aantal films bespreken, waaronder 'Cafarnaüm' van regisseur Nadine Labaki.

De eerste avond in het nieuwe seizoen vindt plaats op donderdag 29 september:

## Königskinder

De componist Engelbert Humperdinck (niet te verwarren met de gelijknamige zanger!) schreef een aantal sprookjesopera's, waarvan 'Hänsel und Gretel' de bekendste is. Minstens zo bijzonder is zijn opera 'Königskinder' (1897), die in oktober een aantal keren door de Nationale Opera in Amsterdam zal worden uitgevoerd, onder leiding van dirigent Marc Albrecht en regisseur Christof Loy.

Königskinder is het verhaal van een prins en een ganzenhoedster die bestemd zijn om het koningschap in de stad Hellabrunn op zich te nemen, maar door de inwoners van die stad



worden afgewezen. De opera schetst de ontwikkeling van de beide kinderen van onschuld naar volwassenheid en de tragische afloop van hun levensreis. Hun open en kwetsbare individualiteit maakt hen geschikt om goed leiding te geven, maar stuit op de gewelddadigheid van de menselijke gemeenschap. Interessant is de rol van de heks in dit sprookje, die niet alleen maar slecht is en zelf ook slachtoffer wordt van het collectieve menselijke gedrag. Een bijzonder verhaal, door Humperdinck voorzien van prachtige muziek. We luisteren naar delen uit deze opera en verdiepen ons in de betekenis ervan.

Datum: Donderdag 29 september  
Aanvang: 20.00 uur  
Plaats: De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129, Duivendrecht  
Leiding: Ds. Wim Brouwer  
Toegang: Vrijwillige bijdrage

## Financiën en Beheer

De jaarrekeningen 2021 van ons kerkelijke gemeente en diaconie zijn gereed. In mei heeft de kascontrolecommissie de administraties en jaarrekeningen gecontroleerd, waarna deze door de Kerkenraad eind mei zijn vastgesteld. Als gevolg van de ANBI (goede doelen) status is zowel de kerk als de diaconie verplicht een verkorte staat van baten en lasten te publiceren op de website van de kerk. Bij het tabblad De Kerk op de website ziet u als u naar beneden scrollt een hoofdstuk Diaconie en ANBI en Kerk en ANBI. U vindt hier de jaarrekeningen van het afgelopen jaar en vier voorgaande jaren.

<https://www.pknduivendrecht.nl/jaarrekening-kerk-2021/>  
<https://www.pknduivendrecht.nl/jaarrekening-diaconie-2021/>

Verdere actie met betrekking tot het pand Waddenland zal spoedig worden ondernomen. Wij houden u op de hoogte.

Jan Peter van der Does,  
ouderling kerkrentmeester

## Stichting Kleinoot - Concerten najaar 2022

In het najaar van 2022 zullen we de serie concerten met jonge musici van het Conservatorium van Amsterdam verder voortzetten. Inmiddels hebben we ruime ervaring met de organisatie vanuit het conservatorium. Zij leggen de eerste contacten met de musici en dat scheelt de organisatie van Stichting Kleinoot een hoop werk. Het conservatorium staat ook garant voor goede kwaliteit en afwisseling. Het zijn stuk voor stuk professionele musici die met passie en plezier spelen in ons kerkje, waarbij de akoestiek altijd geroemd wordt. We hebben al diverse verrassende concerten gehad en een altijd trouw en enthousiast publiek.

Voor de komende concerten zijn de volgende zondagmiddagen gereserveerd:

**zondagmiddag 9 oktober 15.00 uur**

**zondagmiddag 13 november 15.00 uur**

**zondagmiddag 11 december 15.00 uur**

Het is nu nog niet bekend wie er dan komen spelen. Kijkt u daarvoor regelmatig op onze website.

Voor alle concerten moet u vooraf kaarten reserveren via de website:

[www.stichtingkleinoot.nl](http://www.stichtingkleinoot.nl) of telefonisch 020-4160181 of 0650251802.

## Alzheimercafé Amsterdam-Oost / Diemen / Ouder-Amstel

Bij het verschijnen van deze Binding wordt nog gewerkt aan het programma voor het nieuwe seizoen. De bijeenkomsten van het Alzheimercafé zullen vanaf september weer plaatsvinden op elke tweede donderdag van de maand. Op de eerste bijeenkomst, op **donderdag 8 september a.s.** zal het gaan over 'Dementie of vergeetachtigheid'. De spreker wordt nog nader bekend gemaakt. Er zal ruim gelegenheid zijn om vragen te stellen.

Plaats: Grand Café Frankendael, Middenweg 116

Tijd: De deur opent op 19.30, we starten om 20.00 en om 21.30 sluiten we af.

Toegang: Gratis, inclusief koffie of thee bij binnenkomst

Contact: Femke Schuiling van Dynamo

Tel.: 06 38 77 75 78 of e-mail: [fschuiling@dynamo-amsterdam.nl](mailto:fschuiling@dynamo-amsterdam.nl)



Prometheus steelt het vuur –  
Jan Cossiers in Museo del Prado

Snel brandend

Snel brandend en gehaast  
opbrandend aan liefde  
verbeten en feller dan vallende sterren

gejaagd en driftig brandend  
opdat de grote kou  
die ons de adem afsnijdt en de pas  
niets vinden zal  
dan wat er al  
verloren was:

van wilde vuren  
de nog warme as.

Ellen Warmond

Uit : Tegenspeler Tijd, een keuze uit de gedichten, 1980

# Protestantse Gemeente te Duivendrecht

[www.pknduivendrecht.nl](http://www.pknduivendrecht.nl)

## ADRESSEN

Predikant: ds. W.H. Brouwer, Burgemeester van Tienenweg 20,  
1111 CW Diemen 06 30 21 47 71

## KERKENRAAD EN WERKGROEPEN

Voorzitter: dhr. M. Nolte, Haverstede 8, 1112 HT Diemen 020 600 08 36  
Scriba: mw. B. Schutte, Michaelplein 138, 1115 CN 020 695 74 03  
College van  
kerkrentmeesters: dhr. J.P. van der Does, In de Korenmolen 30C, 1115 GP 06 51 38 94 54  
Diaconie (secr.): dhr. L.N. Bouman, In de Korenmolen 17, 1115 GN 020 416 01 80  
Eredienst en V&T: mw. G. Bouman, In de Korenmolen 17, 1115 GN 020 416 01 81  
Kerkelijk bureau: mw. B. Schutte, Michaelplein 138, 1115 CN 020 69574 03

## OVERIGE ADRESSEN:

Contact organisten: mw. G. Bouman, In de Korenmolen 17, 1115 GN 020 416 01 81  
De Aanbouw: (achter de kerk) Rijksstraatweg 129, 1115 AP 020 690 88 79  
Beheerder: VACATURE  
(voor inlichtingen voor meer informatie:  
over verhuur van kerk dhr. J.P. van der Does, In de Korenmolen 30C, 1115 GP 06 513 894 54  
en/of Aanbouw)

## BANKREKENINGNUMMERS

Diaconie: NL92 INGB 0000515956 t.n.v.Diaconie Protestantse gemeenteDuivendrecht  
Kerk: NL98 INGB 0000051703 t.n.v. Protestantse gemeente Duivendrecht

Graag duidelijk het doel van uw betaling vermelden, bijvoorbeeld  
'vrijwillige bijdrage', 'collectebonnen', 'De Kleine Kerk voor Allen'

Redactie: ds. W.H. Brouwer, e-mail: [whbrouwer@planet.nl](mailto:whbrouwer@planet.nl) 06 30 21 47 71  
dhr. P. Cleveringa, e-mail: [p.cleveringa@kpnmail.nl](mailto:p.cleveringa@kpnmail.nl) 020 690 67 99  
mw. N. Schutte, e-mail: [nora.ejm.schutte@gmail.com](mailto:nora.ejm.schutte@gmail.com) 020 699 80 90  
mw. G. Bouman, e-mail: [boumanad@planet.nl](mailto:boumanad@planet.nl) 020 416 01 81  
Verspreiding: mw. G. Bouman, e-mail: [boumanad@planet.nl](mailto:boumanad@planet.nl) 020 416 01 81

*Als u "De Kleine Kerk voor allen" digitaal wilt ontvangen, stuur dan een e-mail naar: [whbrouwer@planet.nl](mailto:whbrouwer@planet.nl)*